

# TE GEKKE BEROEPEN DIE ECHT BESTAAN



# De BEROEPENGALERIJ



dokter

advocaat

boer

leraar

kok

atleet

piloot

**Weet jij al wat je wilt worden  
ALS JE LATER GROOT BENT?**

Die vraag krijg je vast heel vaak.

Misschien denk je wel aan een van deze beroepen.  
**DE KLASSIEKEAS.** Mooie banen, inderdaad.

Maar wist je dat er **NOG VEEL MEER** fantastische beroepen zijn waar je waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord?

Misschien zit je droombaan er wel bij!

**WOLKENKRABBER-GLAZENWASSERS** hebben niet genoeg aan een ladder om deze hoge ramen te bereiken. Ze hangen 300 meter boven de grond tijdens hun werk - behalve als het hard waait.

Het duurste rundvlees ter wereld komt uit Japan. Daar geven **KOEIENMASSEURS** hun koeien regelmatig een massage, zodat ze zo relaxed mogelijk zijn. Dat maakt het vlees malser.

- Deze beroepen zijn verstoppt op de pagina. Kun jij ze vinden? Verderop in het boek kom je meer over ze te weten.
- In-de-rij-staander
  - Vuilnisdetective
  - Lijkenboer
  - Golfbalduiker
  - Pisteur
  - Lilaardnanny
  - Waterglijbaantester
  - Fietsvisser
  - Watercowboy
  - Rookspringer

**BEGRAFENIS CLOWNS** krijgen betaald om mensen op te vrolijkken op moeilijke dagen. Ze dragen kleurrijke kleren en halen grappjes uit, zodat mensen met een glimlach aan hun geliefden kunnen denken.

Met een verenplumeau houdt deze **DINOSTOFFER** de dinosaurusbotten in het Natuurhistorisch Museum brandschoon. Ze zijn 145 miljoen jaar oud, dus hij moet heel voorzichtig zijn. Geen trilhoedjes!

Geloof het of niet, maar alle zwanen in het Verenigd Koninkrijk zijn van koningin Elizabeth. Elk jaar vangt de **ZWANENBEWAKER** alle zwanen in de rivier de Theems voor een gezondheidscheck en om ze te merken. Daarna laat hij ze weer vrij. Die ceremonie heet Swan Upping.

11 zwanen zijn verdwenen! Kun jij ze op deze pagina's vinden?

**SNOEKUNSTENAARS** bestaan al duizenden jaren. Met speciaal gereedschap snoeien ze struiken tot de fascinerendste vormen. Dat doen ze op allerlei plekken - van kasteeltuinen tot Disneyland.



Banen zijn er in **ALLERLEI SOORTEN EN MATEN**. Het hangt er maar net van af wat je zoekt. Wat dacht je van iets...

...CREATIEFS?



Een **PRUIKENMAKER** maakt duizenden mensenharen een voor een in een heel fijn net, dat de vorm heeft van het hoofd van de toekomstige drager. Als het haar in model is gebracht, kan het kapsel bijvoorbeeld op het hoofd van een acteur belanden, maar ook op dat van een kankerpatiënt.

...NAUWKEURIGS?

Tijdens het paaiseizoen (als vissen hun eitjes leggen) vind je in sommige meren een **VISSENTELLER** die het onderwaterleven zorgvuldig bijhoudt. Zo'n natuurexpert noteert hoeveel vissen er van elke soort zijn, om te voorkomen dat ze uitsterven door overbevissing.



...MYSTERIEUS?



**CRYPTOZOÖLOGEN** zoeken naar bewijs voor het bestaan van fabeldieren waarvan anderen denken dat ze nep zijn, zoals de yeti en het monster van Loch Ness. Echte zoölogen noemen het pseudowetenschap, omdat het niet wetenschappelijk bewezen kan worden. Laat het de cryptozoölogen maar niet horen!

...LAWAAIERIGS?



Kokosnoten als paardenhoeven en flapperende handschoenen als vogelvleugels: zomaar een paar foefjes waarmee **GELUIDSMAKERS** realistische geluidseffecten maken voor Hollywoodfilms. In het Engels heet een geluidsmaker een **foley artist**, naar Jack Foley, die het beroep in de jaren 20 van de vorige eeuw bedacht.

...GEVAARLIJKS?

Een 100 jaar oude bom, landmijn of granaat uit een oorlog van lang geleden kan nog steeds ontploffen als je 'm vindt. Een **EXPLOESIEVENOPRUIMER** is gespecialiseerd in het veilig onderzoeken en ontmantelen van gevaarlijke, onontpofte explosieven. Pfiew!



...OF GLAMOUREUS?



Zie jij het verschil tussen een kortstondige hype en een blijvende trend? Een **TRENDSPOTTER** weet altijd wat in is en wat niet. Opkomende bedrijven hebben soms wel miljarden over voor die informatie.

Bij sommige banen...

### ... mag je op **OP REIS**

Je hebt vast weleens gehoord van cowboys die vee hoeden op de prairie. Maar wist je dat er ook **WATERCOWBOYS** zijn, die helpen bij het verschepen van vee naar allerlei verschillende landen? Jie-haal Watercowboys zorgen ervoor dat de dieren genoeg voer, water en frisse lucht krijgen tijdens hun wereldreis.

### ... krijg je **SUPERINTERESSANTE COLLEGA'S**

De bemanning van een duikboot werkt vaak 90 dagen achter elkaar, onder water. Gelukkig hebben ze goede **ONDERZEEKOKS**, die de smaakpapillen van de bemanning kietelen met heerlijke gerechten en hun lange - en soms ook saai - onderwatertijd op smaak brengen.

### ... leer je **NIEUWE DINGEN**

Heb je weleens gehoord van slangen melken? **SLANGMELKERS** moeten jaren oefenen om dodelijk gif uit gifslangen te halen. Dat doen ze door de slang in een beker te laten bijten die afgedekt is met rubber. Het gif wordt voor van alles gebruikt - van medisch onderzoek tot antistoffen om slangenbeten te behandelen. Iemand die door een slang is gebeten, kan zonder behandeling al na 2 uur overlijden, dus melken maar!



Voor sommige banen  
moet je de lucht in...

In de Amerikaanse staat Zuid-Dakota staat Mount Rushmore, een groot rotskunstwerk met de gezichten van vier Amerikaanse presidenten. **BARSTENVULLERS** zorgen ervoor dat het historische monument niet afbrokkelt. Het reparatieteam gebruikt siliconenkit om de barsten in de rots te vullen - op wel 2000 meter hoogte! Ook gezichten van steen hebben blijkaar af en toe antirimpelcrème nodig.

U ziet er  
geen dag  
ouder uit dan  
200. meneer  
de president!



... terwijl andere  
juist laag bij de grond zijn.

In de Japanse stad Tokio zijn de spitsu metro's vaak zó vol dat **TREINDUWERS** met witte handschoenen de mensen naar binnen proppen. Deze oshiya zorgen dat er niemand tussen de deuren komt. Als je daar naar je werk moet, kun je dus maar beter je adem inhouden, want er zitten vaak dubbel zoveel reizigers in de wagons.

Sommige banen zijn nogal  
GRUWELIJK...

Als je al doodsbang wordt van het idee dat je met lijken moet werken, kun je maar beter geen LIJKENBOER worden. Als mensen hun lichaam aan de wetenschap schenken, kunnen ze eindigen op een bodyfarm. Daar gebruiken wetenschappers rottende lichamen om plaatselijk delict in scène te zetten en zo te onderzoeken hoe en wanneer een slachtoffer van een misdrijf kan zijn overleden.

Jullie zijn precies op tijd – de tour begint nu!



Een heleboel mensen dromen over het eeuwige leven. Als ze genoeg geld hebben, kunnen ze een CRYONISCH TECHNISCUS inhuren die hun hoofd kort na hun overlijden invriest. Dat hoofd wordt dan bewaard bij -200 °C, in de hoop dat de wetenschap zich in de toekomst zo ver ontwikkelt dat de bewaarde hersenen weer tot leven kunnen worden gebracht.



Over bewaren gesproken: daar weten MUMMIE-EXPERTS alles van. Die proberen zoveel mogelijk te weten te komen over deze ingewikkelde geschiedenisbundels. In 1994 mummificeerde een mummie-expert en vooraanstaand egyptoloog voor het eerst sinds 2000 jaar een echt mens op dezelfde eeuwenoude manier als de Egyptenaren. Jakkies!



De meeste mensen kunnen zich een leven zonder hun huisdier niet voorstellen. En dat hoeft ook niet per se. Als het zover is, kan een HUISDIERENPREPARATEUR poedel Fifi ontvoeren in een opgezet kunstwerk door haar lichaam te vullen of zelfs te vriesdrogen.